

[https://www.vpro.nl/boeken/speel~RBX\\_VPRO\\_13021134~herdenking-4-mei~.html](https://www.vpro.nl/boeken/speel~RBX_VPRO_13021134~herdenking-4-mei~.html)

“Moeten Indonesische slachtoffers van de naoorlogse koloniale oorlogen herdacht worden op 4 mei? Demonstranten die op 4 mei niet mogen demonstreren op de Dam willen dat, maar is het ook wenselijk? Koloniaal historicus **Gert Oostindie** schreef ‘Postkoloniale Beeldenstormen’, over onze omgang met het Indische verleden. Hij komt praten over zijn boek en over het herdenken.”

OVT, 6 mei 2018. OVT: “Een programma over de Onvoltooid Verleden Tijd”.

---

- 1.04.30 minuten. **Commentator** bespreekt “Geen vier mei voor mij” en praat met Gert Oostindie over het herdenken op 4 mei. En met name wie.
- 1.05.01 minuten. **Commentator.** “Het taboe op het verstoren van die twee minuten stilte. Terecht?”
- 1.05.10 minuten. **Oostindie.** “Ja, dat is zeer terecht. Kijk, wat wij op 4 mei herdenken is langzamerhand verbreed, maar de kern ervan is natuurlijk de Tweede Wereldoorlog. In ieder geval de kern de Shoah. De moord op de Nederlandse Joden. Ik denk... je moet wel heel erg niet van deze maatschappij zijn om dat soort dingen te willen verbreken. Terwijl op zich het argument van laten we niet alleen over onszelf denken als slachtoffers maar ook als daders volkomen terecht is.”
- 1.05.50. **Commentator.** “De methode is bizar maar de gedachte erachter van nu het eenmaal uitgebreid is die herdenking en we alle slachtoffers herdenken zouden we eigenlijk de slachtoffers van de Nederlandse militairen ook moeten herdenken.”
- 1.06.10. **Oostindie.** “En daar kan je vervolgens bedenken: wanneer moet je dat precies doen. Kijk, je hebt op 15 augustus altijd de Indië-herdenking. Nou heel langzamerhand wordt daar ruimte voor gemaakt om daarover te praten. Dan gaat het om de kern van mijn lezing. Als we inclusiever willen herdenken, als we dat koloniale verleden erbij willen halen dan moet je dat denk ik doen op een manier van overtuigen. Vorig jaar ben ik uitgenodigd in Leiden te spreken over de herdenking van de Leidse militairen die gesneuveld zijn in Indonesië. Dat deden ze omdat ik daar een boek over heb geschreven. U weet dat ik in dat boek vooral veel schrijf over

Nederlandse oorlogsmisdaden. Mag ik eens bij een aantal van die veteranen langsgaan en daarover gaan praten? Nou, dat heb ik gedaan. Ik zei tegen al die veteranen: we gaan jullie maten herdenken maar ik ga daar ook zeggen: er zijn meer dan 100.000 Indonesiërs door Nederlanders gedood. Dat ga ik ook noemen (bij de herdenking, red.). Natuurlijk, dat moet je kunnen doen. Ik geloof meer in de overtuiging en in overreding.”

- 1.07.22 minuten. **Commentator**. “Is het niet zo dat als je de slachtoffers van de Nederlandse Politie Acties herdenkt Dat waren op dat moment toch nog Nederlandse onderdanen? Worden die ook eigenlijk al niet herdacht?”
- 1.07.37 minuten. **Oostindie**. “Nou dat gebeurt in ieder geval niet. Dat wordt nooit genoemd. Er wordt ook nooit een krans voor gelegd. Laten we eerlijk zijn: we hebben het er niet over. Nederlanders die later in vredesoperaties zijn gesneuveld...nou om te beginnen: de operatie in Indonesië was natuurlijk geen vredesoperatie. Maar het gaat al helemaal niet over de slachtoffers die wij daar hebben gemaakt.”
- 1.07.59 minuten. **Commentator**. “Nee, maar het gaat wel over de mensen die daar vochten. Ik bedoel: KNIL-militairen die daar zijn overleden worden wel herdacht.” (dat waren niet alleen KNIL-militairen, red.). **Oostindie**: “Ja, die wel.”

Rest van het interview gaat over Daendels, die door Oostindie ook ter discussie wordt gesteld en in de hedendaagse context beoordeeld door Oostindie.