



Valkenswaard, 30 januari 2018

Mijn vader, dienstplichtig korporaal M.H. (Martien) Speeks, heeft in de periode 1947-1949 in Nederlands-Indië gediend bij de LTD717 T-Brigade, beter bekend als de Tijgerbrigade.

Hij heeft, behalve een enkele hint naar mindere gebeurtenissen, naar ons toe altijd alleen gesproken over de fijne dingen die hij heeft meegemaakt.

Van Pa's verhalen weet ik de meesten nog goed te herinneren. Bij de LTD was het leven relatief veilig. Als "verbindelaar" bij de verbindingdienst was hij vaak in een werkplaats bezig, maar in een colonne reden ze wel vooraan met een jeep met een "wire cutter" om te beschermen tegen over de weg gespannen draden.

Op 20 september 2012 is mijn vader overleden en afgelopen december is ook mijn moeder gestorven. Dan komt de taak om alle bekende spullen uit het ouderlijk huis op te ruimen of een goede bestemming te geven.

Van zijn Indië souvenirs zijn dat naast diverse stukken houtsnijwerk, onder andere de bekende Javaanse man- en vrouwenhoofden, in verschillende maten, opbergkistjes en yogya zilver en zijn Tijger speldje, ook zijn repatriëringkist en een herinneringsbatik aan zijn diensttijd op Java.

Die kist is best groot, 54 x 64 x 92 cm. En hoewel ik hem heel bijzonder vind en er goede herinneringen aan heb, is het lastig hem een gepaste plek in huis te geven. Via via kwam ik in contact met de veteranenvereniging van de Tijgers.

Dit was zo warm en hartelijk dat ik al snel besloot de kist en batik aan hen te schenken. Zo kunnen die dierbare spullen meehelpen de geschiedenis levend te houden. Dank jullie wel, Marianne en Joop voor het vele en goede werk dat jullie doen!