

<https://www.cafeweltschmerz.nl/category/gasten-en-interviewers/gert-oostindie/>

Postkoloniale beeldenstormen. Cafe Weltschmerz. 12 juli 2018.

Gert Oostindie hield de Daendelslezing in 2018 onder de titel: "*Postkoloniale beeldenstormen*".



Postkoloniale beeldenstormen; Stan van Houcke en Gert Oostindie

-
- 0.57 minuten. **Stan van Houcke.** "Hoog op de gevel van het hoofdgebouw van de Nederlandse Handelsmaatschappij, die overigens gesticht is door Koning Willem I, staan drie figuren afgebeeld. Jan Pieterszoon Coen, Herman Willem Daendels en Joannes Benedictus van Heutsz. Dus de veroveraar, de bestuurder en de militair . Alle drie overigens even meedogenloos. Van die drie is Daendels tegenwoordig het meest onbekend. "
 - 03.12. minuten **Oostindie**"Maar hij is natuurlijk ook een keiharde koloniale houwdegen".
 - 4.12. minuten. **Stan van Houcke.** "(U kijkt naar Daendels) als historicus. Maar ook als echtgenoot, zei iemand tegen mij, echtgenoot van een gekleurde vrouw."
 - 4.43. minuten. **Oostindie.** "Ja goed, later heb ik een vrouw ontmoet met een deels Caribische achtergrond en in mijn vriendenkring en mijn familiekring veel mensen met die achtergrond, maar overigens ook Indonesisch." Ja, dat heeft ook wel iets gedaan met de wijze waarop ik kijk naar de koloniale geschiedenis".
 - 5.30 minuten. **Oostindie.** "We denken heel graag over onszelf als een progressieve natie, tolerant, als niet gewelddadig."
 - 9.42 minuten. **Oostindie.** "Waarom mag je Europeanen niet tot slaaf maken en Afrikanen wel? Dat is natuurlijk racistisch. Het feit dat dit met een beroep op de Bijbel wordt

goedgepraat".10.02 minuten. " Het staat haaks op het idee dat wij in die tijd een moreel voorbeeld voor de wereld waren."

- 10.48 minuten. **Oostindie.** "het is niet een feit dat Europeanen anders zijn dan Afrikanen en dat je ze anders moet behandelen. Uiteindelijk is het een moreel oordeel. En wij zeggen(nu), geheel terecht, alle mensen zijn gelijk. Ze zijn gelijkwaardig."
- 11.35.minuten. Oostindie. "Rond 1700, als Nederland volop in die slavenhandel is gekomen en dat dan het over grote deel (van de bevolking) zegt: dat kan best. Terwijl je dan (nu) denkt: wat een hypocrisie."
- Van Houcke geef het voorbeeld dat door een actie van de VN tienduizenden kinderen zijn omgekomen en Oostindie praat daar overheen. "Nee, dat is heel iets anders."
- 14.10. minuten. **Stan van Houcke.**(over de hedendaagse slavenhandel). "We zijn even hypocriet als toen". Van Oostindie vindt dat het verschil ligt in dat mensen het vroeger prima vonden en nu niet meer.
- 14.38. minuten. **Oostindie.** "Slavernij is tot ver in de negentiende eeuw de norm in de wereldgeschiedenis. Alle grote werken in de wereldgeschiedenis werden door slaven gebouwd. Dat is iets waarvan wij nu zeggen: dat kan niet meer."
- 15.54. minuten. **Stan van Houcke.** "Is het zo dat wij nu anders zijn dan die mensen toen?"
- 16.00 minuten. **Oostindie.** "Ik denk echt wel wat een verschil is tussen toen en nu is dat (men het nu) onrechtvaardig vindt dat niet alle mensen dezelfde kansen hebben. Men vindt dat dit wel zo zou moeten zijn. En dat is echt een heel groot verschil met vroeger. Oorlogen, die wij nu barbaars noemen, met de witte man,de gele man of de zwarte man is iets wat wij nu barbaars noemen."
- 17.54 minuten Stan van Houcke "U vond dat Daendels aan de basis stond die zijn apotheose vond in de verklaring in 1945 van de eenheidsstaat Indonesië. Maar diezelfde eenheidsstaat Indonesië pleegt 20 jaar later een naar schatting 1 miljoen mensenlevens kostende genocide tijdens het terreurregime van Soeharto. Hoe kan je dan nog spreken van een modernisering" Daar weet Oostindie geen antwoord op.
- 20.55. Minuten. **Oostindie.** : Het feit dat in Indonesië daar die enorme slachtingen hebben plaatsgevonden, ja, dat was door een regime dat gelukkig nu in die vorm daar niet meer is. Ja, je kan modernisering hebben maar je moet niet denken dat het dan ineens allemaal vredelievender wordt."
- 22.57 minuten. **Oostindie.** "Modernisering is een term, wat eigenlijk vandaag globalisering wordt genoemd. Het is niet vanzelfsprekend dat de ene cultuur meer waarde heeft dan de ander. Dat is ook weer een betrekkelijke recente waardering. Al die koloniale mogendheden in de wereld hadden geen moment twijfel aan het feit dat zij het recht hadden om te koloniseren want hun cultuur was superieur."

Voor de rest: beluister het zelf maar. Oostindie spreekt zichzelf tegen en is geen partij voor de intelligente vragen van Van Houcke